

## Korsets gåde

Jesus siger: *Jeg er det sande vintræ*. Dermed siger han, at han er livets træ. Det livets træ, som først stod i Edens have, siden blev rejst på Golgata og hvorpå han, Jesus Kristus, blev korsfæstet og døde.

Der er en dyb og uudgrundelig sandhed i dette. At Jesus døde på livets træ. Det var livets træ, der gav Adam og Eva evigt liv og på samme måde er det nu korset, der giver os evigt liv.



Det kors, som Jesus hang på, indeholdt al tænkelig nød og gudsforladthed, det kors, som var ondskabens og dødsrigets største sejr, netop dette kors giver evigt liv til os.

Ved livets nederlag vandt livet, ved retfærdighedens nederlag vandt retfærdigheden.

Det gode vandt ved at give afkald på al sin styrke. Det onde tabte ved at overvinde det gode. Ved at overvinde det gode udslettede ondskaben sig selv. Det er korsets gåde.

I nederlaget sejrer Gud. Det gjorde han dengang og det gør han også i dag. Jesus har selv sagt, at som det gik ham vil det også gå hans kirke på jorden. Vel vil der også være perioder, hvor kirken synes at være mægtig på jorden. Vel vil kirken nogle gange vokse og synes stor i verden. Nogle gange vil den have held til at bekæmpe ondskab og hedskab.

Men enhver sejr vil kun være midlertidig, på samme måde som Jesu ydre succes i verden altid kun var midlertidig. Det, som med sikkerhed ventede forude, var korset. Og på samme måde vil det, siger Jesus, gå hans kirke på jorden.

Men også dette nederlag vil være den sande sejr. Denne verdens fyrste sejrer sig ihjel og kirken vil ydmyge sig til sejr. Thi bygger på ham, som ved at ydmyge sig på korset, ofrede sig selv for derved at skænke os syndernes forladelse og evigt liv.

Han er vintræet og vi er grenene. Jesus er træet, som giver grenene saft og liv, så de bærer frugt.

Og derfor er der kun én ting, der betyder noget for os grene, nemlig at være i forbindelse med træet.

Hvis vi ikke er det, hvis vi ikke er i forbindelse med stammen, dvs. hvis vi ikke er en del af Hans udvalgte kirke på jorden, så bliver vi, som visne grene, hugget af og kastet i ilden.

Men hvis vi er i forbindelse med stammen, så bærer vi megen frugt. Nu og i evigheden.

Claus Thomas Nielsen