

Hvem byggede Rundetårn?

Som præst hører man ofte konfirmander frejdigt påstå, at de da udmærket godt ved at det ikke var Gud som skabte verden. Verden blev skabt ved The Big Bang. Det har de nemlig enten hørt fra deres far eller set i fjernsynet. Derfor er det noget sludder som siges i kirke. Det slags pattebarnesnak er store drenge og deres fædre for længst vokset fra,

Derfor er det der foregår i kirken kun for små børn som stadig tror på eventyr, eller for voksne som har slået deres fornuft fra. Under alle omstændigheder, siger man, handler det der foregår i kirken ikke om kendsgerninger men kun om tro. Tro forstået som en helt personlig følelse. Kirkens budskab er så kun sandt for dem som føler det er sandt.

Alt dette er noget komplet sludder. Kristendom handler ikke om tro men om viden. Og kristendom er ikke for børn men for voksne. Kristendom er en objektiv påstand om verdens faktiske indretning. Enten er påstanden sand eller så er den falsk. 2 plus 2 kan ikke jo være fire for mig og fem for min nabo.

En af os må tage fejl. Og på samme måde kan det ikke være sandt for børn at verden er skabt af Gud men ikke-sandt for deres forældre. Enten er det sandt eller usandt. Enten er det sandt at vi i kirken møder den almægtige Gud i Jesus Kristus og at Jesus Kristus helt bogstaveligt opstod fra de døde søndag morgen – og så findes der intet vigtigere end at gå hen og i kirken på søndag – eller så er det hele en vanvittig løgn. Og hvis det er løgn, så er det børnemishandling f.eks. at lade sine børn døbe og gå til undervisning i kirken. Følelser eller tro har intet med dette spørgsmål at gøre. Gudstjenesten skal ikke få os til at føle eller tro, gudstjenesten er åbenbaringen af en objektiv sandhed.

Men hvad er svaret så til ham der siger, at verden ikke blev skabt af Gud, men af The Big Bang? Ja, svaret er at det er en lige så meningsløs påstand som at påstå at Christian d. Fjerde ikke byggede Rundetårn.

Thi vel har vi lært i skolen at Chr. D. Fjerde byggede Rundetårn i årene 1637-1642. Det kan se alene derved at han har sat sit eget navn uden på bygningen. Men man kan jo hævde følgende: For det første var det ikke kongen men hans bygmestre som ledede projektet. For det andet var det ikke bygmestrene som fik arbejdet sat i gang, det gjorde en gruppe af københavnske muremestre. For det tredje var det muremestrenes svende som udførte det praktiske arbejde og for det fjerde brugte murersvendene murerskeer til at påføre mørtelen på den enkelte mursten. Ergo blev rundetår bygget af murerskeer!

Påstanden er helt åbenlyst noget sludder. Det svarer til at påstå, at måneskinssonaten ikke blev skabt af Beethoven men af noder! Det var ved Kongens beslutning og vilje Rundetårn blev bygget. Derfor var det Chr. D. Fjerde som byggede Rundetårn, og påvisningen af at der blev brugt murerskeer er aldeles ligegyldigt. På samme måde er teorierne om hvilke midler der blev brugt til verdens skabelse uden betydning for spørgsmålet om hvem der skabte verden.

Den slags teorier er intet er blot ganske banale ideer om formen på Guds murerske. Den slags barnepjat kan man lære om i børnehaven. Skal man have voksenlærdom, skal man vide hvad der virkelig skete, så skal man hen i kirken på søndag.